

# S.V. HEIST

K.B.V.B. 3242



JUBILEUMFEESTEN 19-23 mei 1982



INHOUDSOPGAVE.

Inleiding : S.V. HEIST viert !	1.
Feestprogramma.	2.
Pré-selectie verkiezing "Witte van Zichem 1982"	3.
Waar is de tijd ?	4.
Lidkaart '42-'43.	5.
Clubgeschiedenis : Uit de Overlevering ...	6.
Herinneringen uit de oude doos	11.
Stichtingsakte F.C. Bosch.	12.
Affiche operetteopvoering : "De Bommelbaron".	13.
Hoofding 1° clubblad (1961)	13.
Activiteitenkalender 1963-64.	14.
Historiek tot 35-jarig bestaan.	14.
Sterk verhaal (1966).	15.
Ons Clubhuis.	16.
40 Jaar clubliederen.	17.
Kampioenenfeestmaal 1970.	18.
S.V. Heist - anno 1982 - bestuur.	19.
40 jaar F.C. Bosch - S.V. Heist.	20.
Onze gevierde leden.	22.
Leden met 10 en meer jaren dienst.	25.
In memoriam ..... René Wijns.	26.

- o o o -  
- o o o -  
- o o o -  
-oOo-



S.V. HEIST viert !

Met enige vertraging - is dit misschien dan toch een slechte Heistse gewoonte ? - vieren wij ons veertigjarig bestaan.

In een mensenleven is 40 jaar de tijd van volwassenheid, krachtadig streven naar het voorgestelde doel, zonder daarom reeds ouderdomsverschijnselen te vertonen. En zo zou elke vereniging moeten zijn.

Vinden wij dit ook terug bij ons dierbaar S.V. ? De kinderschoenen zijn wij reeds lang ontgroeid, want reeds meer dan twintig jaar kunnen we bogen op dynamisch beleid op gebied van voetbalprestaties en jeugdpolitiek. En wat betreft de geest van samenwerking en plezier, hadden we vanaf het eerste uur van niemand wat te leren !

Door hard werken, spelers, bestuur, trainers en sympathisanten, hebben wij ook de clubkas doorlopend positief kunnen houden ... geen onbezonnen investeringen, maar tering naar nering ... en voor nering wordt er regelmatig gezorgd.

Dat S.V. Heist ook jong blijft, getuigt de regelmatige aangroei van het bestuur met jonge krachten. Dit bewijst dat wij de jeugd nog aanspreken ! Jonge mensen hebben veelal goeie inspiratie en werkkracht om hun ideeën in daden om te zetten.

Daarom dat wij zo fier zijn deze veertigjarige vereniging te mogen voorzitten !

Ons dynamisch feestcomité heeft tijd noch moeite gespaard om U een interessant, en hopelijk voor onze club financieel opbeurend, programma voor te stellen. Wij denken dat er voor elk wat wils is en nodigen U dan ook van harte uit deel te nemen aan deze festiviteiten.

Ter gelegenheid van dit jubileum verheugt het ons ook dat deze brochure het levenslicht mag zien. Voor alle mensen die ons vroeger en nu gevolgd hebben moge het een aangename herinnering zijn aan de mooie uren die wij bij F.C. Bosch en S.V. Heist mochten beleven.

Ook een dankwoord aan allen die vroeger en nu konden bijdragen aan de verdere uitbouw van onze club : stichters, bestuursleden (vooral diegenen die er reeds zovele jaren hebben opzitten), spelers (waarvan er momenteel toch ook weer enkele de kaap van 250 wedstrijden in het eerste elftal gepasseerd zijn), oefenmeesters, en zeker niet te vergeten onze trouwe supporters, zonder wie al ons werk voor een groot deel zonder nut zou zijn.

Tenslotte hoop ik dat wij nog vele jaren in dezelfde geest van samenwerking kunnen voortdoen ... het zal S.V. Heist ten goede komen !

De Voorzitter.



Met toelating van het Gemeentebestuur

Gemeente Heist-op-den-Berg

Van woensdag 19 tot zondag 23 mei 1982

In spiegel tent nabij café Sjó, Bossestraat

S.V. HEIST 40 JAAR

Feestprogramma

Woensdag 19 mei

20.00 uur : opening jubileum - huldiging - receptie.

Donderdag 20 mei

16.00 uur : voetbalwedstrijd S.V. Heist-F.C. Bos(ch).

20.30 uur : gezellig samenzijn onder candle-light met, jawel, I TROVATI van weleer.

Vrijdag 21 mei

14.00 uur : feestnamiddag voor de derde leeftijd.  
Eerste optreden Seniorenband van Moed en Volharding.  
Moderator Lange Gust.

20.30 uur : lustrumbal met optreden van Joe Harris.  
D.J. Luc Derdin.  
Rock and roll-demonstratie...

Zaterdag 22 mei

13.30 uur : tienerbeurt met D.J. Luc Derdin.  
Zoals in de ijsbaan (tot 16.30 uur).

20.00 uur : Radio Christina drive-in show met Bert Bibber, Jean-Paul Van Dam, Carl Van Dam, Danny Van Dam e.a.  
Optreden René Labonté, Dixie en ...ssst !

Zondag 23 mei

14.00 uur : Provinciale pré-selectie verkiezing "de Witte van Zichem 1982".  
Spelleider Gust Lancier.  
Kandidaten geboren in 1972, 1971, 1970.

Doorlopende festiviteiten zoals ballonwedstrijd, rondritten met paard en koets, frituur... en café Sjó nabij.

Julien

Gemeente Heist-op-den-Berg

Zondag 23 mei 1982 te 14 uur

Ter gelegenheid van de viering van het  
40-jarig bestaan van S.V. Heist

Wie wordt de Witte '82 ?

Provinciale pré-selectie verkiezing van  
de Witte van Zichem 1982

in de spiegel tent en op de terreinen  
van S.V. Heist langs de Boudewijnlaan

Spelleider Gust Lancier

De finalisten nemen deel aan de grote finale  
op zondag 8 augustus te Zichem

Wie kan deelnemen ?

- Jongens geboren in 1972, 1971, 1970.
- Wit of blond van haar (of alzo gekleurd).
- Witte-kledij, zoals wij die kennen uit het boek "de Witte", de film "de Witte" en het feuilleton "Wij, Heren van Zichem".

De proeven ?

- Behendigheidsproeven, ook een beetje geluk, en proeven geïnspireerd door boek, film en feuilleton.
- Vragen uit het boek "de Witte". Daarom goed het boek lezen en kennen.

De prijzen ?

- Waardevolle prijzen voor de finalisten : encyclopedie, fiets, radiocassette, sportuitrusting, enz.
- Een prijs voor iedereen.

Inschrijven ?

- Uiterlijk tot donderdag 20 mei 1982 bij Leo Cannaerts, secretaris S.V. Heist, Lostraat 35, 3100 Heist-op-den-Berg (tel. 015/24.48.19) of bij één der bestuursleden.

Veel succes ! Hopelijk komt de Witte '82 uit Heist-op-den-Berg of omgeving.





## WAAR IS DE TIJD ?

=====

Het gaat vlug, buitengewoon vlug. Het ligt nog in ons geheugen alsof het gisteren was. 40 jaar gaan snel voorbij. S.V. Heist 40 jaar oud of jong misschien. Herinneringen aan vervlogen tijden.

Ja, waar is de tijd ? Bijzonder wij, ouderen, die van het begin de tijdspanse van 40 jaar hebben meegemaakt. De herinneringen komen boven aan die goeie (?) ouwe tijd, de tijd toen iedereen nog tevreden was met hetgeen men had, toen we de welstand nog niet kenden die wij nu hebben.

Het voetbal dat geleidelijk evolueerde en dat ons doet terugdenken hoe het er aan toeging de eerste jaren van het bestaan van S.V. Heist, toen F.C. Bosch genaamd.

Wat is er veel veranderd en daarom wil ik even terugblikken hoe het er vroeger aan toeging en een klein beeld geven dat het toen ook ging of beter dat het moest gaan omdat het niet anders ging.

Het eerste voetbalterrein, beter een omgeploegd stuk bos, achter de Sje van Lewiekes. Hobbelig, putten, nog hier en daar uitstekende boomwortels, slijk en nog eens slijk als het regende. Men kon moeilijk van een voetbalplein spreken, maar we konden sjotten, dat was het voornaamste.

Het tweede terrein op het Zonderschot. Droog, zeer droog terrein. Geen gazon, zelfs geen gras want de russen werden met de schop verwijderd. Kleedkamers, nu ja in een kippenhok ging dat ook wel - de kippen waren natuurlijk veilig op een andere plaats weggeborgen gezien een kip tijdens de oorlogsjaren niet te versmaden was.

Uiteindelijk het terrein waar het nu gelegen is dat met primitieve middelen stilaan uitgebouwd werd tot wat het nu is met de nodige accommodaties. Waar is de tijd dat we ons dienden te wassen in een oude, versleten ijzeren kom. Verwarming in de kleedkamers was er, maar rook soms nog meer !

De uitrusting van de beginjaren. Het waren oorlogsjaren. Het was geen sinecure om aan degelijk materiaal te geraken. Bereidwillige ouders breidden van witte katoen kousen, die werden zwart geverfd en dan bij de eerste regen had men terug witte kousen. F.C. Bosch was wellicht de voorloper van de witte kousen. Gezien er geen truien te koop waren werd er een oud wit hemd maar rood geverfd met als resultaat dat bij regen de spelers echte roodhuiden waren. Waar echter het meeste plezier aan beleefd werd waren de broekjes die gemaakt werden van oude regenschermen. Praktisch, sterk en kleurecht. Het was destijds wel een normaal verschijnsel dat broeken en kousen een verschillende kleur hadden, de truien waren van dezelfde kleur reglementair verplicht. Trainingsbloezen kende men niet. Voor de zogezegde opwarming, naar de goal stampen (er was maar één bal beschikbaar) de overjas of vest hield men aan tot bij de aftrap. Schoenen ! Voetbalschoenen, dat was een luxe. Werkschoenen met toppekens daaronder en stampen maar. Als we op de voddenmarkt in Brussel of Antwerpen een paar voetbalschoenen konden op de kop tikken waren we zo fier als een pauw ! Te



groot of te klein, speelde weinig rol, het waren voetbalschoenen.

Om aan een voetbal te geraken moest men wel over tarwe, bloem of vlees beschikken. Het gebeurde wel eens dat bij de eerste trap de bal zijn geest gaf.

Het was ook zo dat in de oorlogsjaren als we gingen voetballen we onze uitrusting goed in 't oog dienden te houden, gezien er dikwijls diefstallen gebeurden.

Hoe namen wij onze uitrusting mee ? Merkwaardige evolutie ! De schooltas of een winkelzak gemaakt van een oude traploper was fel in. Na de oorlog kenden de gekleurde kitbag en voor de meer begoeden een klein valiesje de meeste erkenning. Nadien en tot op heden verscheen de weekendzak of reistas.

Ja, alles is veranderd. Terreinen in perfecte staat, kleedkamers met douches, alles comfortabel. Uitrusting in glanzende synthetische stof, schoenen aangepast volgens de staat van het terrein. Waar is de tijd van weleer ?

Wist U dat S.V. Heist de eerste club was in de provincie met een chalet. Er werd in den beginne mee gelachen, maar alle clubs volgden dit voorbeeld, tot heil van de clubkas !

Op een tijdspanne van 40 jaar is er veel gebeurd en veranderd - het mag best van mij -, toch blikken wij met heimwee terug op de eerste voetbaljaren van F.C. Bosch.

Het gaat U goed en nog vele, vele jaren sportgenot.

Bast Ceulemans.





Uit de Overlevering,  
 Uit de Kas- en Secretariaatsverslagen,  
 Uit Gesprekken met de mannen van het eerste uur,

1941 F.C. BOSCH - S.V. HEIST 1982  
 \*\*\*\*\*

15 mei 1941 ... de schuur van Lewiekes (familie Serneels, Bossestraat) ... wat de mannen van Molenzonen en Heist Sportief konden, zouden "die van de Bos" ook eens gaan arrangeren ! Een sjetploeg ontstond !

Naast de enkelen, die er nog steeds bij zijn, zoals Juul Cannnaerts, Juul "Sjé" Serneels, (ook René Wijns die ons enkele maanden geleden véél te vroeg ontviel), noteerden we nog de namen van Jan "Wannes" Heremans, de eerste secretaris, Frans Bornain (+), de eerste voorzitter, "Solleke"-Cel Serneels, die een deel van de gehuurde landbouwgrond in het huidige industriepark ter beschikking stelde (eigendom van de familie Rijpens uit Duffel), Amand "Man-van-Bosjan" De Meutter, Jos "Vanés" Van Orshoven, Jos Cannnaerts, Juul Saliën, Jefke "van Lewiekes" Serneels, Juul "Percelleke" Perrussel, Jozef Verbeeck, Florent en Juul De Meutter, Frans Bellens en Juul Rousseau, na enkele maanden vervoegde ook Fons "Fonjke" Laurens de vereniging.

De kleuren waren Geel-Blauw, maar weldra zou dit veranderen in Geel-Rood, omdat het blauw kolleke niet meer te krijgen was. Fiel "van-de-Gast" De Preter (vader van Leo) knoopte letterlijk de touwtjes aan mekaar en zo waren er ook netten. Schoenen werden aangeschaft op de Mechelse voddemarkt en broekjes werden gemaakt uit regenscherm-stof en de bal ... die werd aangeschaft dank zij 750 chocolade-omslagen. Nog steeds wordt erover geruzied of het nu Vanés was dan wel Sjé die de eerste voetbal na enkele weken likwideerde.

Op 10 augustus 1941 aanvaardde de KBVB de aansluitingskaarten en F.C. Bosch was vertrokken.

De eigenaars van het terrein in het industriepark maakten wat moeilijkheden, omdat zij het terrein verhuurden voor landbouwdoeleinden en niet voor barbaarse voetbalsport. Daarom besloot men in 1942 te verhuizen naar Zonderschot (waar nu het kerkhof ligt). Niet alle bestuursleden gingen mee en een eerste bestuurswijziging deed zich voor : Leopold "Pole van Dokes" Thijs werd nieuwe voorzitter en verder kwamen erbij : Laurent Spits (nog altijd onze ouwe trouwe supporter), Fons "Witte" Ceulemans, Florent Coeckelbergs en fietsenmaker Alfons Wouters.

Buiten voetbal werd er in die eerste jaren ook aan cultuur, met een grote K, gedaan. Zo voerde men op 1 en 4 januari 1941 in Zaal Nova te Heist-Goor de operette "De Bommelbaron" op. Er was 41 frank winst, maar heel zedig ging het er niet aan toe, want de geestelijke overheid maakte nogal bezwaren tegen de can-can ballerina's. Op sportief vlak werd Paul Van de Velde als oefenmeester ingeschakeld. Pol kwam per trein toe op Heist-Station en werd dan achterop de fiets van Juul Cannnaerts vervoerd naar Zonderschot ... de trainer mocht toch niet al te vermoeid toekomen.

Die eerste competitie, 1942-43, verloor F.C. Bosch 12 punten voor de groene tafel wegens opstellen van een niet-aangesloten lid ... Emiel Van Roosendael.

Juul Cannaerts werd secretaris, maar aangezien er toen geen cumul speler-secretaris toegestaan werd, nam Emiel Cannaerts, zijn vader, officieel deze functie waar. Fien Cannaerts-De Wijn en haar zuster Julie De Wijn zorgden voor de uitrusting (breien, stoppen, wassen, enz.), samen met An van Sjë.

Uit 1943 dateert nog een verzekeringspolis, die aan de spelers een daguitkering van 10 frank voorzag bij werkonbekwaamheid en 20.000 Fr. aan de erfgenamen bij overlijden. Hier de namen : Jos en Juul Cannaerts, Bast Ceulemans, Mon en René Coeckelbergs, Fons De Keuster, Jos De Hoef, René De Wijn, Flor Liekens, Jos Michiels, Albert, Paul en Charel Panken, Jef en Juul Serneels, Jos "van Nieteren" Van Houtven, Jos Van Orshoven "Vanés", Juul Van Overstraeten, Leopold Van Roosbroeck, Jos Verbeeck, René Wijns, Miel "Mikke" De Cat. En bij de opkomende jongeren : Gaston Ceulemans, Jos De Cat, Jos De Ceuster, Frans "Flup" De Wijn, Juul Geens, Miel Huybrechts, Fons (jr.) Laurens, Jos Renap, Jos Saliën, Jozef Van Hoof, Jozef Van Genechten, Herman Verbeeck, Joris "Joele" Verhaegen, Joris Verscuren en Jos De Preter. Deze stoere bonken behaalden in het seizoen 43-44 de laatste plaats. En het volgend seizoen was er om begrijpelijke redenen geen competitie.

Het seizoen 1946-47 wordt gekenmerkt door een nieuw opleven van de cultuur bij de mannen van F.C. Bosch. Onder de stuwende kracht van Bast Ceulemans, die gedurende een jaartje clubsecretaris wordt, worden drie toneelvoorstellingen georganiseerd. "Ik eis de doodstraf" (26.12.46), "De Schat van Congo" (13.04.47) en Lieveke van Hemel (13.11.47). De verhuis naar de huidige installaties aan de Boudewijnlaan (toen nog Gemeen(s)testraat wordt ingezet. Van de familie Brems wordt een terrein gehuurd, huurcontract dat heden ten dage nog steeds loopt. Van RC Mechelen wordt Jef Van Loock aangetrokken en tegen Hulshout dagen niet minder dan 226 betalende kijkers op die er elk vijf frank voor over hebben.

Dan wordt Luc Van den Ende trainer en in 1950-51 Willy Kettermans, naam die achteraf bij onze dorpsgenoten van Heist Sportief nog vele jaren zou terugkomen. De inkom wordt op 10 frank gebracht en verder is nog het vermelden waard dat een zekere "Maurits (met TS vanachter) Van Hoof" zijn intrede doet in onze vereniging. Aansluitingskaart als speler van 09.04.51.

Zoals het in de statuten stond werd F.C. Bosch opgericht "met het doel vooruit te komen in de KBVB", en om vooruit te komen zijn centen nodig. Op 21.09.51 werd dan ook een leningsovereenkomst aangegaan met brouwerij Campina, om, zoals het in de leenovereenkomst beschreven was, een "barak-buffet" te bouwen. Vik Liekens, Juul Cannaerts en penningmeester Alfons Laurens ondertekenden het contract, goed voor 20.000 frank. Aflossing 1.300 Fr./maand.

In november 1951 neemt Pol Van Noten het secretariaat over van Juul Cannaerts. Dit voor een goed jaar. Het seizoen 1951-52 kent als topmatch Bos-Itegem met 405 betalende toeschouwers. Het volgend seizoen wordt tamelijk tumultueus, wat onder meer blijkt uit de schorsing van Henri "Ritte" Mortelmans (drie weken wegens wangedrag tijdens de wedstrijd Bos-Tongerlo van 21.12.52).

Om nooit te vergeten is ook de Bonte Avond (14.10.55) in Zaal Flora, met fameuze artiesten, zoals La Esterella, Charel Janssens & Co Flower en The Woodpeckers.

Het bestuur van de 15 jaar jonge club zag er in 1956 als volgt uit : Vic Liekens, erevoorzitter, Alex Boogmans, voorzitter, Leopold Van Noten, ondervoorzitter, Juul Cannaeerts, secretaris, Alfons Laurens, penningmeester en verder Marcel Serneels, Juul Serneels, Louis Goossens, Fonske Wouters, Theofiel Moras, Jos Van Houtven, René Wijns, Emiel Van Dijck en Louis Wijns.

Grote problemen in 1957 met Fons Wouters, die bij vergissing niet wordt opgeladen met de bus voor de verplaatsing naar SV Mechelen. Fons maakt er een staatszaak van en geeft zijn ontslag op 10.09.57. Op 1 oktober 1957 komt voorzitter Boogmans tussen en de zaak wordt in der minne geregeld.

In 1958 eerste fusie-onderhandelingen met de mannen van Molenzonen, alhoewel ver gevorderd, breken de onderhandelingen echter af op het brouwersprobleem.

Vanaf 1958, en dit tot 1969, wordt onze vereniging toonaangevend in de jaarlijkse wedstrijden voor "De Jonge Voetballer", met nationale finaleplaatsen voor Hugo Gijsemans, André Van den Broeck, Leo Liekens, Jozef Borré, Marcel Van Woensel, Paul(eke) van Sje Serneels en Alex Smets.

Op 14.07.60 wordt er, naast ondervoorzitter Jef Verwerft, nog een tweede ondervoorzitter gekozen, Maurits Van Hoof.

Met het seizoen 61-62 begint de doorgedreven jeugdpolitiek vruchten af te leveren, met eindronden voor onze kadetten (Dré Van den Broeck, Sylveer Goris, Leo Liekens, Jos Nauwelaerts, e.a.) : Heist Sp-Bos 0-2, Bos Nijlen 4-0 en Dessel-Bos 3-1.

16.12.61 : grote dag voor F.C. Bosch, met de plechtige opening van het nieuw chalet. Na 20 jaar een modern clublokaal ! Met man en macht werd aan dit chalet gewerkt, onder de bekwame leiding van Louis Goossens.

In 1962 duiken er weer fusie-geruchten op, ditmaal met Heist Sportief. Op 30.01.62 worden de plannen in het Bos-bestuur afgewezen met 6 neen tegen 2 ja-stemmen en 2 onthoudingen.

Flup De Wijn, ook een van de spelers van de eerste uren, wordt in 1963 zeer uitgebreid gevierd om zijn 500° wedstrijd. Flup zou er in totaal 616 spelen in ons eerste elftal. Het eerste elftal van die tijd zag er uit als volgt : Karl Heylen, Marcel Van Roosbroeck, Jos Wouters, Flup Geens, Flup De Wijn, Hugo Gijsemans, Donne Van Hoof, Leo Liekens, Richard Van Noten, ... Gorris en Flor Viskens. Uit die tijd dateren ook de enthousiaste verbroederingsfeesten met onze Engelse vrienden, de formidabele bals met Lange Gust en I Trovati, de memorabele matches op Duffel (met scheidsrechter Dolhain) en Wavria (waar wij met 10 dan toch nog met 2-1 konden winnen). Een promotie zat er echter nog altijd niet in voor ons.

Op 2 mei 1964 doet een nieuwe sympathisant zijn intrede op de Bos. Dat gebeurt met een feestje ... Jeroom Vermeulen.

Het bestuur van 1966 ziet er als volgt uit : Jeroom Vermeulen (voorzitter), René Patteet (ondervoorzitter), Juul Cannaeerts (secretaris), Jan Welters (hulpsecretaris), Fons Laurens (penningmeester), Alex Boogmans (erevoorzitter) en verder Fons De Mey, Wally Wijns, Louis en René Wijns, Jos Van Dyck, Leo De Preter, Louis Van Noten, Jos Van Roosbroeck, Fons Wouters, Juul Serneels, Maurits Van Hoof, Theofiel Moras, Frans Van Baelen en Julien Gijsemans.



En zo stevent F.C. Bos naar de viering van haar 25-jarig bestaan. De feesten lopen van 26 tot 28 augustus 1966, met een heuse tentoonstelling "25 Jaar F.C. Bos", geopend door toenmalig burgemeester Verbist, een eucharistieviering met het St. Gregoriuskoor en wijding van de vlag, ontvangst op het gemeentehuis, feestmaaltijd in het chalet, autokaravaan door de gemeente en natuurlijk de toenmalig beroemde en beruchte dansavonden in zaal Nova met Itrovati. Het feest eindigde dan met een Oude Gloriënwedstrijd, gezellig samenzijn en een kwisprogramma.

Wat dat laatste betreft, ook in kwissen waren wij lange tijd heer en meester. Radio Antwerpen (nu BRT-2) organiseerde kwiswedstrijden "Voor Buren Geen Grenzen", tussen Antwerpse en Nederlandse verenigingen. Via Gust Wijns van V.V.V.-Heist werden wij deelnemer met een sterk team waaronder Alex Boogmans, Donne en Maurits Van Hoof, Jos Wouters, Jos (van "Jack-de-Ripper") en Marcel Van Roosbroeck en Leo Cannaerts. En toen de kwis-master ons team voor de radio eens voorstelde als een kwisvereniging van ... "daar ergens in de bossen", was de maat vol.

In juni 1967 besliste men, na een zeer geanimeerde vergadering, waarin naar het schijnt het grootste verzet kwam van de toenmalige voorzitter, de naam F.C. Bos te vervangen door S.V. Heist-op-den-Berg, waarbij ook de kleuren werden aangepast aan die van onze gemeente en ook de zwaan haar plaats kreeg in het schild.

Ondertussen is ook Jeroom Vermeulen er bij gekomen en hij wordt zeer vlug voorzitter van de club, in vervanging van Alex Boogmans, die om beroepsredenen naar Beerse moet uitwijken. Het bestuur blijft niet bij de pakken zitten en een tweede terrein wordt klaargemaakt. Een eerste embryo van jeugdcomité komt van grond en ook wat betreft het eerste elftal begint men het wat groter te zien. Na Fons Dresen komt Sie Saenen met een ware Limburgse invasie en kleppers zoals Jos Schellemans, Flor Morhayne, Pierre Gennez, Jackie Vandersmissen, Jef Van Camp en vele anderen. Zij moeten ons de goede en mooie generatie van de Van Hoof's, Van Roosbroeck's, Gijsemansen, enz. doen vergeten.

Sportief gezien werden het inderdaad de mooiste jaren van onze club met eindelijk in 1970 de eerste kampioentitel ... S.V. Heist gaat naar tweede met 53 punten uit 30 wedstrijden en een doelsaldo van 78 tegen 19. Zelden heeft men op de Bos zulke feesten meegemaakt !

Ook op andere vlakken is er expansie en beweging. Mede dank zij de goeie prestaties van het eerste elftal is er een rijke jongerenwerving, waarvan wij trouwens nu nog de vruchten plukken. Verder stichten Jijne Gijsemans en Fonske Wouters een dameselftal, met behulp van de drijvende motor in het elftal ... Maria van Jos Van Roosbroeck. Astrio Begijnendijk - S.V. Heist eindigt dat jaar op 21 - 0.

Nieuw ook wordt een ware supportersclub met Willie Lambaerts, Jokke Verscuren, Marcel Vlemincx en zo vele anderen. Onvergetelijk uit die tijd zijn de "koersen op rollen (in primeur voor de streek), de week van het orgel, de wedstrijd van het oude lid, vlaaienloting, enz.

In april 1973 werkt gans Heist-op-den-Berg mee met onze vereniging ten voordele van het dochttertje van Jef Van Camp. Martine moest een zware hartoperatie ondergaan in de Verenigde Staten. Dank zij de bereidwillige medewerking van zo vele mensen en verenigingen kon S.V. Heist ongeveer 300.000 Fr. overmaken aan de familie. Vorig jaar is Martine dan toch overleden, maar toch zal het voor ons een troost

zijn dat wij hebben kunnen meewerken om het zieke hartje nog wat langer onder ons te kunnen houden.

Op sportief vlak wordt het wat stiller rond onze club. De glorie-rijke generatie wordt oud of verhuist naar andere oorden en de aflossing is niet verzekerd. In 1975-76 dan gebeurt het : S.V. Heist zakt terug naar derde (18 punten !). Lang zal dit vagevuur echter niet duren want enkele jaren later hebben wij onze positie heringenomen.

Toch laat men de moed niet zakken ... S.V. bestaat immers 35 jaar. Ook nu weer grootse festiviteiten, onder de kundige leiding van Bast Ceulemans. Een jubileumbal in dancing Nieuw Egypte, eucharistieviering, ontvangst op het gemeentehuis, jubileumfeestmaal, candle-light-bal, receptie en een benefietwedstrijd voor André Van den Broeck (Broekske) die zovele jaren voor ons eerste elftal het schoon weer mocht maken.

En zo komen we dan tot S.V. Heist 1982, een stoere veertiger, die nog niets van zijn slagkracht heeft verloren. Een bijzonder actief jeugdcomité zorgt voor de opleiding van jonge krachten. Het feestcomité laat niets onverlet om het laatste vol te krijgen en tal van bestuursleden offeren veel van hun vrije tijd op om ons voetbalvolkje aangenaam bezig te houden.

Het is alleen dankzij de inspanning van zoveel vrijwilligers dat S.V. Heist erin slaagt de eindjes touw aan mekaar te houden.

... het is goed op de Bos !

L. Cannaerts  
secretaris.

## Herinneringen uit de oude doos.

---

Voor mij schijnen de feestelijkheden van het 35-jarig bestaan van S.V. Heist nog maar amper achter de rug of het bedrijvige feestcomité komt al met een nieuwe viering voor de pinnen.

Wanneer me dan een paar maand geleden gevraagd werd een artikel te schrijven te dezer gelegenheid, kreeg ik wel een licht schaamrood op mijn wangen. Ik voelde zelf wel aan dat ik S.V. Heist een beetje verwaarloosd had gedurende de laatste tijd. Ik bleef wel contact houden met mijn vroegere voetbalvrienden uit het bestuur, o.a. was ik regelmatig aanwezig op de traditionele oudejaarsavondmaaltijd, maar wedstrijden bijwonen kwam er niet meer van, gezien mijn drukke bezigheden in Beerse in het algemeen en bij KFC Lentezon in het bijzonder.

Van het internationaal paastornooi, door S.V. Heist in april van dit jaar reeds voor de 7de maal met zoveel succes ingericht, heb ik dan maar dankbaar gebruik gemaakt, niet alleen om de Lentezon-knappen aan het werk te zien op de Heistse terreinen, maar tevens om eens terug die gezellige, vriendschappelijke en sportieve sfeer in te ademen. En ja hoor, op enkele uren tijds voelde ik me weer honderd percent thuis in die omgeving, die me gedurende ettelijke jaren zo vertrouwd was, eerst als speler, daarna als bestuurslid en voorzitter.

Het zal de sportieve lezer dan ook geen verwondering baren dat ik van de laatste dagen van de paasvakantie enkele uren heb besteed aan het doorsnuffelen van mijn lijvige documentatie betreffende dit S.V. Heist, die nog steeds in mijn bezit is niettegenstaande een paar verhuizingen. Tegen het advies van mijn lieve huisgenote in heb ik dit bewaard en ik wil het ook nog niet kwijtspelen. Graag stel ik wel mijn bundel ter beschikking van de voorzitter van het feestcomité.

Het is me onmogelijk de ganse reeks herinneringen hier te vermelden. Ik heb er dan ook enkele uitgepikt die me bij het doorbladeren van mijn documentatie zijn bijgebleven.

- het verschijnen van het eerste clubblad in oktober 1961 (dus eigenlijk ook een viering waard !).
- S.V. Heist helpt een hartpatientje, waarvan ik het voorzitterschap mocht waarnemen.
- de viering van Jules Cannaerts voor 50ste verjaardag en 30 jaar activiteit bij de club.
- de viering van Flup De Wijn voor zijn 500 wedstrijden.
- de tweedaagse reis naar Keulen (Deutz) en Monschau in 1960.
- de kwiswedstrijden voor de BRT-gewestelijke radio-omroep Antwerpen waarin de ploeg van "De Bos" zulke grote successen oogstte.
- de tornooien den "De Jonge Voetballer" waar S.V. Heist met o.a. Richard Van Noten en Dré Van den Broeck met veel succes onze Heistse kleuren hebben verdedigd.

En zo zou ik nog verder kunnen gaan, maar de vele andere herinneringen zullen we hopelijk kunnen ophalen gedurende de geplande feestweek.

We zullen er zijn, beste vrienden van S.V. Heist ! Sta me echter toe, nu reeds de jubilerende vereniging, bestuur, spelers, oefenmeesters, supporters en sympathisanten van harte geluk te wensen voor dit 40-jarig bestaan en nog een succesvolle toekomst.

Alex Boogmans  
erevoorzitter  
voorzitter 1956-1965

Opletten voor artikel 4 en 7 !

## De Statuten van weleer!

### K.B.V.B. — REGLEMENT — FC BOSCH - HEIST

Ieder speler is verplicht, het huishoudelijk reglement stipt na te volgen op straf van Boet.

Art. 1 — De club FC Bosch is gesticht op 15 mei 1941, met het doel vooruit te werken in de KBVB.

Art. 2 — De kleuren der ploeg zijn geel met roode kol

Art. 3 — Het bestuur heeft de macht alles te weigeren hetgeen natig kan zijn voor de Club en moet samenwerken met de leden en spelers om vooruit te komen.

Art. 4 — Het bestuur is samengesteld uit vijf leden. De Voorzitter, De Ondervoorzitter, De Secretaris en twee eereleden, allen meerderjarig. Het is gekozen voor één seizoen loopende van 15 Mei tot dezelfde datum 1942.

Art. 5 — De leden kunnen op aanvraag en mits goedkeuring van het bestuur hun ontslag indienen, met daarbij de oorzaak.

Art. 6 — Wekelijks zal er één zitting plaats hebben in 't lokaal.

Art. 7 — De spelers zijn verplicht zich te gedragen en mede te werken met Art.4

Art. 8 — Bij de eerste straf zal een boeten toegepast worden van 5 fr; de tweede maal met drie weken schorsing, daarna schrapping.

Art. 9 — De redenen welke die straffen kunnen veroorzaken, zijn: 1e onwillig zijn en niet luisteren naar 't bestuur; 2e te laat komen op vergaderingen en ook op 't spel, zonder wettige reden.

Art. 10 — Maandelijks zal er een algemeene vergadering plaats hebben waar het verslag zal voor komen.

Art. 11 — Ieder lid welke een kaart bezit, heeft recht op stemrecht

Art. 12 — Bij ontbinding der Club, wordt het netto kasvermogen afgedragen aan liefdadigheidswerk, waarvan de keuze door het Uitvoerend Comiteit van den KBVB dient goedgekeurd.

Art. 13 — Ieder in deze statuten voorkomende bepaling, welke niet overeenstemt met de reglementen van den KBVB zal, wat voetbal betreft als nietig en onbestaande worden beschouwd.

Art. 14 — Het bestuur is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen.

HET BESTUUR : De Voorzitter, Ondervoorzitter, Schrijver, Boetmeester, Schatbewaarder

Brood- en Banketbakkerij - Confiserie

## L. Van den Broeck-Wouters

BERGSTRAAT 62 — HEIST-OP-DEN-BERG — Tel 217 76

Aan huis bestelling



K. B. V. B.  
3242



F. C. BOSCH  
HEIST

Met toelating der Overheid.

# DE BOMMELBARON

Operette in 3 bedrijven  
van PORDIS MILO en H. Hallen.

Nederlandsche bewerking : Paul ROBERT. - Muziek : Walter KOLLO.

OPVOERINGEN :

**DONDERDAG, 1 JANUARI**  
**ZONDAG, 4 JANUARI 1942**

telkens te 18 uur (torenuur)

IN

**ZAAL "NOVA"**

MEDEWERKERS :

't Heltsche  
Operettegezelschap  
Leiding : Heer J. VOET.  
8 "MARY-GIRLS" - Mechelen  
Leiding : Mej. VISSERS,  
1<sup>e</sup> sterdanseres van het balletkorps  
"DE JEUGD".

Prijzen der plaatsen : 6 - 8 - 10 fr.

Oriemur : ALF. SOETWEY, Heerencolffeur, Bergstraat, Heist-op-den-Berg.

Namens het Bestuur :

De Secretaris, De Voorzitter, De Ondervoorzitter,  
J. Vaes. Fr. Bornain. L. Thijs.

Leden: J. HEREMANS - A. DE MEUTTER.

Heist-Goor. - Drukk. Fr. JACOBS-PEETERS. - Tel. 221.

DE EERSTE SHOW

HET EERSTE KLUBBLAD



# ROOD-GEEL

1<sup>o</sup> jaargang N<sup>o</sup> 1.  
januari 1961.

## HET HOEKJE VAN . . . . .

Met vreugde begroeten we natuurlijk de de geboorte van ons miniatuur-cluborgaan. We hebben niet de pretentie hiervan een regelmatig verschijnend blaadje te maken. Toch ligt het in onze bedoeling onze spelers, supporters, steunende leden; kortom allen die zich bij onze grote Bosfamilie rekenen, regelmatig op de hoogte te houden van alle activiteiten die zich in de schoot van onze club voordoen. We hopen dat we hiermee de

Ter gelegenheid van de jaarwisseling bieden wij al onze sympathisanten onze beste wensen aan. Moge het jaar 1961 U in 't bijzonder veel voetbalgenot verschaffen..





## Feestactiviteiten Seizoen 1963-1964

### WAT REEDS VOORBIJ IS:

- ★ 31 OKTOBER 1963: Presprijskamp in het clubhuis.
- ★ 10 NOVEMBER 1963: Bal der vallende bladeren in het clubhuis met het orkest I TROVATI.
- ★ 15 NOVEMBER 1963: 1/8e Finale van de quiz «Antwerpen buiten Antwerpen» tussen Turnhout en Heist (te Geel).
- ★ 17 DECEMBER 1963: Sportfilmavond in zaal «Flora» met medewerking van FC Bos.
- ★ 26 DECEMBER 1963: Jaarlijks kerstfeest van de kadetten in het clubhuis.
- ★ 31 DECEMBER 1963: Jaarlijks teerfeest, gevolgd van oudejaarsavondbal, met medewerking van het orkest «de Tyrolerboy's».
- ★ 15 JANUARI 1964: Uitreiking van de trofee «Zo voetbalt Antwerpen» gewonnen door F.C. Bos.
- ★ 7 FEBRUARI 1964: Grote Quiz- en Show-avond in zaal «Rex» (1/4e finale tegen Schoten).
- ★ 8 FEBRUARI 1964: Gemaskerd en ongemaskerd Carnavalbal in het clubhuis met het orkest «I Trovati».
- ★ 7 MAART 1964: Halve Finale van de Quiz tussen Kalmthout en Heist te Herenthals.

### WAT NOG KOMEN MOET:

- ★ 10 APRIL 1964: Quiz en Show-avond in Mechelen met medewerking van de quiz-ploeg van F.C. Bos.
- ★ 19 APRIL 1964: Uitreiking prijzen Emiel Van Roosendael
- ★ 30 APRIL 1964: Kaartavond in het clubhuis (20.30 u.) Vooruit: 6 kiekens, 6 kg. pensen en 2 kg. worsten.
- ★ 2 MEI 1964: 19 uur: Souper aangeboden aan de spelers van de fanion-ploeg door J. Vermeulen (in het clubhuis)  
21 u. Sluiting van het clubhuis voor het seizoen 1963-1964.  
Iedereen is welkom!
- ★ 7 TOT 10 MEI 1964: Onze reis naar Engeland.
- ★ 13 MEI 1964: Algemene vergadering.

"ROOD - GEEL"  
augustus '66

... d r u k k e  
t i j d e n

### 35-JAAR S.V. HEIST

Op 15 mei 1941 werd in de schuur van «Lewiekes» (Semeels, Bossestraat), F.C. BOSCH opgericht «... met het doel vooruit te werken in de KBVB», zoals de statuten het zo mooi formuleerden.

Van die eerste pioniers, waaronder o.m. Jos Van Orshoven, Perussel, Marcel Serneels e.a., zijn er nu nog enkelen actief met de club bezig. Grote verdienste gaat dan ook naar deze mensen: Jules «Sjé» Serneels (nu nog lokaalhouder), Alfons «Fonjke» Laurens (terreinverzorger en jarenlang cafébaas), en Juul Cannaerts (jaren secretaris en nu nog verantwoordelijke eerste elftal).

De eerste maanden werd er geproefstoomd in Keltjes Bossen (waar nu het industriespoor naar Baltimore A.C. ligt) maar spoedig diende men naar het Zonderschot te verhuizen, om dan in 1946 aan de Boudewijnlaan (toen nog een veldwegeltje naar het station) te belanden.

Door gans het leven van «de Bos» loopt die stevige draad van feestvieren: men haalde een primeur met de eerste kantine van de streek (12 meter bij 6) en in 1961 werd het huidige chalet opgericht, voor die tijd een hypermodern ding dat nu nog altijd gezien mag worden.

De café, als voornaamste bron van inkomsten en als bakermat van de kameradschappelijke sfeer die er steeds bij FC Bos-SV Heist geweest is, heeft immers 35 jaar centraal gestaan in het wel en wee van de club.

Maar ook op sportief vlak is de club gegroeid. Geen enkele van de stichters zal destijds ook maar een keer in zijn hoofd hebben gehad dat 35 jaar later een vereniging van een 300 actieve mensen samen dit jubileum zou herdenken. Het wijkploegske werd één van de betere provincialers van de streek, en door een intensieve jeugdpolitiek ontstond een stevige kern van eigen spelers, die voor vreemd talent niet moesten onderdoen.

In 1967 illustreerde het bestuur deze nieuwe richting door F.C. Bos (rood-geel) te herdopen in Sportvereniging Heist (wit, groen en blauw). Onze eigen jongeren, aangevuld met enkele geroutineerde ouderen, bezorgden S.V. Heist dan in 1970 de zo begeerde en lang verwachte titel in derde provinciale.

Ondertussen is de club terug gedegradeerd. De nieuwe lichter die moet overpakken, is er nog niet voor 100 %, maar alles laat voorzien dat het huidige spelerspotentieel binnen enkele jaren een nieuw evenwicht zal vinden en dat nieuwe successen niet zullen uitblijven.

Uit "DE KLAPPER"  
(Fanfare Moed en  
Volharding, nov '76)





Uit "Rood-Geel" van augustus 1966.

### *Mike De Cat in zijn element op Varenwinkel*

Wanneer de begenadigde voetballer vandaag de dag zondagnoen zijn geroosterde rumsteak met twee of drie gebakken patatjes heeft verorberd, vraagt hij zich af: «Hoe gaat het straks aflopen?» Hij denkt hierbij aan systemen van 4-2-4, slingerbacks en de vergoeding ingeval van winst.

De mannen van vroeger, onze oude glorieën, hadden andere problemen. Niet zozeer om «ne kleine kilo» patatten met bruin bonen, slingersaus en vet spek naar binnen te kanaliseren, maar veeleer: «Hoe beginnen wij de match? Zijn er elf spelers? Hoe geraakt men ginder? Waar moeten wij ons omkleden?»

Waar kleden wij ons om? De variatie aan «kleedkamers» die de eerste Bos-mensen kregen opgediend, illustreerd ons aller vindingrijkheid, ingeval van nood. Bij FC Bos trokken de bezoekers naar het bakhuis van Fikker Wijns om zich in tenu te zetten en de thuisploeg vond een onderkomen in de keuken. Te Peulis stuurde de lokaalhouder de tegenstrevers prompt op zolder boven zijn café.

In vele gevallen nam men zijn toevlucht tot de schuur van boer Janssens. Zo ook te Varenwinkel, het ploegje van weleer, daar ergens tussen Herselt en Veerle.

FC Bos was voor de wedstrijd te Varenwinkel die dag mentaal goed voorbereid. Het was precies of de stoere venten uit de Kempen, die, als het erop was, de bal met een trap over de lengte van het terrein konden jagen, de onzen hadden gedopeerd. Want noëkig werden de touwen in de schoenen geregen en vastgeknoopt. Het was vrij stil in de schuur en de Bos-spelers hadden geen aandacht voor het strostof dat naar beneden dwarrelde, telkens wanneer iemand een stutpaal in de schuur aanraakte. De gedachten waren op het veld, op de helft van Varenwinkel dicht bij de goal.

Tot opeens doelman Mike De Cat met een kreet, die alleen in oorlogstijd thuis hoort, als 'n Messerschmitt de hoogte in boort en dan alleszins geen zachte landing maakte. Iedereen stond verstomd. Geen keeper had in hun roemrijk bestaan een dergelijke weergaloze parade te beste gegeven. Het was de max! De Mike stond er beteuterd bij en tastte naar achteren...

Wat was er gebeurd? Terwijl keeper Mike gebogen en in zijn slippen aanstalten maakte om zijn voetbalbroekje aan te trekken, likte een kalf in de nabije stal van tussen een spleet daar waar een serieuze mens op geregelde tijdstippen met zacht papier veegt. «Ja, zegt de Mike nog, 't kwam zo bots aan!» Maar diezelfde tijgersprong, nee die schijnt de Mike achteraf tussen de doelpalen nooit meer te hebben kunnen herhalen.

Zo komt het dat Varenwinkel, zaliger gedachtenis, mee heeft helpen schrijven aan de geschiedenis van FC Bos.

Uit FC Bos' overleveringen

**Bij SV Heist komt het  
sterkste verhaal  
van de „Sjé”**



O N S C L U B - H U I S .

"ROOD-GEEL NOVEMBER 1961"



Na maanden graven, metselen, timmeren, schilderen heeft de Bosinstelling een gans ander uitzicht gekregen. Een nieuw clubhuis met kleedkamers is uit de grond opgevoerd. Het is weldra voltooid. Er dient nog wel hard gewerkt te worden vooralleer het laatste deeltje zal afgewerkt zijn. Doch het laat voorzien dat, met nog enkele weken voor de boeg, ons clubhuis, geen KOT, zoals voorheen smalend werd gezegd, zal klaar zijn. Er zal nog flink moeten gewerkt

worden maar het komt O.K. Een ere-saluut aan de koene werkers en een bijzondere pluim voor deze clubvrienden die werkelijk fier mogen zijn op het gepresteerde werk.

De officiële opening zal plaatsvinden op zaterdag 16 december te 19,30 h, aanvangend met een kleine receptie gevolgd te 20 uur stipt door een "Oberbayern -bal" afgewisseld met variété en spel. Dus beste vrienden, houdt deze datum van nu af vrij. Het zal werkelijk de moeite lonen.

Treden op : het Show-orkest "De Starliners" o.l.v. Roger Baeten.

ZANG door "De Goorse Troubadours"

DANS : "De Chrili-sisters"

"Dans-turnstars F.C. Bos" o.l.v. R. Van Noten

CONFERENCIER " Rigoberto"

en al de AANWEZIGEN !!!

Dat er tijdens die avond drank (en veel) en een stukje te eten zal zijn hoef ik U niet te vertellen. Een prima bediening is gewaarborgd ! Dat beloof ik U. Of we veel leden verwachten laat geen twijfel. Ons nieuw club-huis heeft een massa centjes (lees : blauwe grote brieven) gekost. De kas dient terug aangevuld. We rekenen op de medewerking van U allen. Van teenagers tot tachtigers ... allen WELKOM! En, veel leute en plezier !

Voor de 100 ste bezoeker een verassing !

DE FEESTBESTUURDER,

GAZET VAN ANTWERPEN  
APRIL 1982

# SV Heist: Eigen jeugd schept vreugd



## ONZE STRIJDLIEDEREN DOOR DE JAREN HEEN

.....

het eerste, op tekst van C. Vesters, marstempo

F.C. BOS flinke Kerels  
 Roem van het voetballand  
 Denkt aan je eer en glorie  
 Denkt aan je vriendschapsband  
 't Rood-Geel kleur onze vanen  
 Kleurt F.C.Bos zo goed  
 Het geeft ten alle tijde  
 De spelers leeuwenmoed

Refrein : F.C.Bos, F.C.Bos,  
 Met je rood-geel kleuren  
 Stoere bend, wel bekend,  
 Jij staat voor iedere bal  
 Hoofd steeds koel, voor het doel,  
 Dan kan je niets gebeuren  
 Leef Hoezee, Bos F.C.  
 Horen wij overal.

Heel veel roem wordt verworven  
 Door onze kloeke schaar  
 Nooit wordt het spel bedorven  
 Steeds steunen wij elkaar  
 Blijft steeds dappere Knapen  
 Trouw aan je Bos F.C.  
 Laat de moed nooit zakken  
 Doch zingt steeds met ons mee

het tweede, uit de jaren 60, op de tonen van "Brandend Zand" en  
 op tekst van de eigen spelers :

Refrein : F.C.Bos dat is een reuzeploeg  
 en ze spelen naar de top  
 F.C.Bos dat is een reuzeploeg  
 en ze spelen kampioen

's Zondags 's achtnoens rond den drijen  
 lopen zij op het terrein  
 en het score bord rond de vijven  
 dat is altijd veel te klein

Wat de toekomst ons zal brengen,  
 Kunnen wij nog niet voorzien  
 Maar ge zult er nog van horen  
 Van de Bos, ge zult het zien.

Reserve-strofe

De geschied'nis van ons ploegske  
 Is een les voor iedereen  
 Onze leus is : één voor allen  
 en als 't nood doet ... ANNEKE

en dan nog Strijdlied nummer drie,  
april 1967, op tekst en muziek van meester De Greef (+),  
van Heist-Station :

SPEEL JE MEE MET S.V.  
NAAR DE GOAL ZONDER FOUL  
VAL MAAR AAN, GEEF MAAR SPAAN,  
KNAL DE BAL IN DE VAL,  
HEISTSE JONGENS REP NU JE BENEN,  
HEISTSE JONGENS REP NU JE VOET,  
STA OP JE TENEN, HOU GOEIE MOED,  
TRAP OP HET LEDER DAN IS HET GOED,  
LEVE DE JONGENS, LEVE DE PLOEG,  
LEVE DE HEISTSE, HEISTSE, HEISTSE, HEISTSE PLOEG,  
LEVE DE HEISTSE, HEISTSE, HEISTSE, LEVE DE PLOEG

# S.V. HEIST HELPT HARTPATIENTJE

## KAMPIOENENFEESTMAAL

### S.V. HEIST

1969 - 1970

*29 jaar! Vrienden, wat werd ons geduld  
toch zwaar beproefd.*

*Hoe dikwijls hebben wij in gedachten hier  
reeds niet vertoefd.*

*Maar een bekroning waar je zo lang op  
wachten moet,*

*Smaakt na al die jaren dubbel zoet!*

→ *einde lijk ...*

*Dit feestmaal ter ere van onze kampioenen  
van de bal,  
Steekt met KAMPIOENENBOOTJES feestelijk  
van wal.*

*In de lente van '70 had S.V. Heist de oogst  
al binnen.  
Laten wij ons daar bij een LENTESOEP eens  
over bezinnen.*

*KROKETTEN met een STUK VAN 'T RUND  
in een KRANS VAN GROEN,  
Smakelijk op een schitterend seizoen!*

*En dan gaan we een IJSJE degusteren,  
Herinnerend aan de ijselijke momenten,  
Toen we dachten de titel te mankeren.*

*Nu doen wij ons aan een MOKKA en TAART  
togoed,  
Die smaken vandaag wel zeker eens zo zoet!*

S.V. HEIST ANNO 1982

.....

Ere-voorzitters

Boogmans Alex (7/46)  
 Jansen Jean, notaris (10/72)

Dagelijks Bestuur

Vermeulen Jeroom, voorzitter (1/65)  
 Van Hoof Maurits, ondervoorzitter en feestleider (4/51 - 7/60)  
 Cannaerts Leo, secretaris (9/64-9/72)  
 Gorris Florent, penningmeester (9/72)  
 Cannaerts Juul, ere-secretaris (8/41)  
 De Cat Jos, voorzitter voetbalcomité (2/73)  
 De Mey Alfons, voorzitter comité terreinen, gebouwen en materieel (2/67)  
 Poortmans Carlo, voorzitter jeugdcomité (9/67-7/75)  
 Van WInge Raoul, klubdokter (12/72)  
 Wouters Alfons (?) (8/56)

Andere bestuursleden met diverse functies

Aerts Guido, afg. scholieren (9/80)  
 De Bont Alfons, verzorger 1° elftal, (6/74)  
 Gijsemans Hugo, afg. 1° elftal (4/52 - 3/78)  
 Gijsemans Julien, afg. junioren (4/52-2/67)  
 Goyvaerts Karel, scheidsrechter (8/58-11/73)  
 Huybrechts Freddy, afg. miniemen B (4/81)  
 Laurens Alfons, terreinverzorger (7/42)  
 Op de Beeck Jos, mister X, (11/72)  
 Serneels Jules, (8/41)  
 Van den Broeck Emiel, café-uitbater, (8/75)  
 Van Dijck François, afg.prae-miniemen (7/63-7/75)  
 Van DIJck GASTon (7/68)  
 Van Dijck Jos (9/51-1/64)  
 VAn EgdOm Maurice (9/71)  
 Van Leemputte Dirk, afg. miniemen (7/73)  
 Van Roosbroeck Jos, invaller, (1/65)  
 Verelst Julien, afg. knapen (6/77)  
 Volkaerts Maurits, afg. reserven (8/67)  
 Wijns Louis (12/56)  
 Wouters Jos, ondervoorzitter jeugdcomité (1/49-7/81)

Leden van Verdienste

Ceulemans Sebast  
 Laurens Alfons (jr)  
 Van Noten Leopold

Scheidsrechters

Breugelmans Chris (11/76)  
 Goyvaerts Karel  
 Cools Anthony (12/80)  
 Janssens Georges (12/76)  
 Peeters Marcel (12/72)  
 Van Eynde Jozef (11/76)  
 Viskens René (10/63)



Oefenmeesters

Van Noten Richard : A-Kern  
 Heylen Karl : B-Kern en Juniores  
 Vermeulen Mon : Scholieren  
 Pauwels Jan : miniemen  
 Wouters Jos : knapen  
 Van Rompay Jan : prae-miniemen

- o O o -

\* \* \* \* \* 4 0 J A A R \* \* \* \* \*

## 40 jaar lokaal ...

Denk je dat er ooit nog iemand anders in ons lokaal woonde dan de familie Sjë ? Gewis en zeker ... er waren er nog veel !

Nog vóór F.C. Bosch opgericht werd waren er daar aan de Bossestraat, in dat klein kafeetje, de uitbaters Louis Botbijl. In 1930 kwam Pier Van Roosbroeck er in en in 1937 Louis Ceulemans.

In 1939 kwam Sus van Dikke Broek er in en gezien de grote hoeveelheid vrouwelijk schoon dat Sus in zijn familie had en zelf op de wereld had gezet, werd de café omgedoopt in "In de Veertien Billekes". Vanaf de terugkeer van Zonderschot werd dit ons eerste lokaal.

Na Sus kwam Jos Van Houtven (Jos-van-manneke-van-Uitven), maar in 1958 kwam ons aller Sjë naar voor, Juul Serneels en zijn An. 23 jaar lang hebben zij het allemaal van dichtbij meegemaakt, daar achter hun toog : vergaderingen, discussies, echtelijke ruzies, de ploeg opstellen, spelers verkopen en wat weet ik nog meer.

Enkele maanden terug dan werd een nieuw hoofdstuk aangesneden. Zoals het een zaak met "groot verleden" past, werd het handelsregister overgedragen van vader op zoon. En dadelijk was wel te merken dat Paul "Sjë" Serneels en zijn Nicole de ingeslagen weg zouden voortzetten.

Aan de jonge café-bazen veel succes en aan An en Sjë een lange en welverdiende rust !

## 40 jaar voorzitters ...

1. Frans Bornain (inmiddels overleden)
2. Louis Wijns (Smet-van-Sjareltjes)
3. Leopold Thijs (Pole van Dokes)
4. Florent van Roosbroeck (Ranne van Fikkeres)
5. Jozef Verbeeck
6. Gustaaf Van Houtven
7. Vic Liekens
8. Alex Boogmans
9. Jeroom Vermeulen.

## 40 jaar secretarissen ...

Tot januari 1973 was het praktisch altijd Juul Cannaeerts die de schrijfstok hanteerde, alhoewel voor de KBVB het eerst Jan Heremans (Wannes) was die als gerechtigd correspondent mocht optreden, daarna - vermits Juul Cannaeerts in die tijd als speler geen secretaris mocht zijn - was het vader Emiel Cannaeerts die officieel overnam. In 1946 bekleedde Bast Ceulemans een goed jaar de secretaris-post en in 1952 Pol Van Noten.

In januari 1973 dan kreeg Juul Cannaeerts een welverdiende aflossing in de persoon van Jan De Keuster die, vanaf mei 1975, opgevolgd werd door Leo Cannaeerts.

... voor de Bond dus drie generaties Cannaeerts'en als secretaris !

## 40 jaar penningmeesters ...

Eén van de eerste die de geldkist van F.C. Bosch beheerde was café-baas Fonske Laurens. Einde van de zestiger jaren werd hij opgevolgd door Frans Borré. Daarna werd het Florent Gorris.

Allen kunnen getuigen dat de kas zelden in 't rood heeft gestaan !

Dank voor het goede beheer !

## 40 jaar oefenmeesters ...

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pol Van de Velde (1942-45) ; | 10. Paul Cloetens (1963-64) ;     |
| 2. Jef Van Loock (1946-47) ;    | 11. Jijne Verelst (1965-66) ;     |
| 3. Luc Van den Ende (1948-49) ; | 12. Fons Dresen (1966-68) ;       |
| 4. Willy Kettermans (1950-51) ; | 13. Sie Saenen (1968-71) ;        |
| 5. Jan Gouverneu (1952-55) ;    | 14. Jef Van Camp (1971-74)        |
| 6. Sus Diels (1956-58) ;        | & Karl Heylen (1974) ;            |
| 7. René Geuns (1959-60) ;       | 15. Werner Deprez (1974) ;        |
| 8. Sus Diels (1960-61) ;        | 16. Jos Meulders (1974-76) ;      |
| 9. Bast Ceulemans en            | 17. John Vanderwaeren (1976-78) ; |
| Richard Van Noten (1961-63) ;   | 18. Karl Heylen (1978) ;          |
|                                 | 19. Richard Van Noten (1978-82).  |

## 40 jaar pinten tappen ...

De eerste "barak-buffet" die F.C. Bosch bouwde werd uitgebaat door de gezusters De Wijn (Fien Cannaeerts-De Wijn en Julie De Cat-De Wijn) samen met Polien en Fons Laurens. Naast de uitbating van de café zorgden deze mensen ook nog voor het onderhoud van de voetbaluitrustingen.

Van deze vier hielden Polien en Fonjke dit zware werk het langste vol.

In de personen van Miel en Irma Van den Broeck (ouders van André) vonden wij gelukkig waardige opvolgers.

Dank aan al deze mensen voor de vele uren die ze in onze installaties doorbrachten.

\*\*\*\*\* O N Z E G E V I E R D E L E D E N \*\*\*\*\*

Prestaties en dienstjaren worden bij S.V. Heist hoog aangeslagen en bekroond met een heuse viering.

Zo kwamen reeds aan de beurt : - bij het bestuur :

\*\*\*\*\* ALEX BOOGMANS \*\*\*\*\* (°17.02.1930)

- Sloot aan bij F.C. Bosch in 1946 als speler.
- Deed in 1956 een greep -met verwickelingen- naar de voorzitterszetel en behield die positie tot 1965.
- Is sindsdien erevoorzitter.
- Leidt als voorzitter nu Lentezon Beerse.
- Zegt zelf dat hij veel heerlijk momenten heeft meegemaakt op de Bos en dat er nog een stuk van zijn hart in Heist ronddoolt.

\*\*\*\*\* JEROME VERMEULEN \*\*\*\*\* (°22.03.1920)

- Kocht in 1965 heel het F.C. Bosch-bestuur om (feestje) en werd alzo voorzitter van onze club.
- Gevierd in 1980 voor 15 jaar voorzitterschap.
- Vervangt nog steeds op waardige wijze zijn voorganger, Alex Boogmans.
- Is als een echte vader voor alle bestuursleden en spelers en weet elk geschil haarfijn uit te praten, bij te leggen of in der minne te regelen.
- Zou, op zijn dooie gemak, evengoed een veel grotere club kunnen leiden, maar S.V. heeft de transfertsom achter zijn naam dermate hoog opgedreven dat geen enkele ploeg het ook maar waagt enig bod te doen.
- Tot slot is hij een man uit één stuk, recht voor zijn raap, recht voor de vuist en recht door zee.

\*\*\*\*\* JUUL CANNAERTS \*\*\*\*\* (°18.12.1919)

- Was op 21-jarige leeftijd medestichter van F.C. Bosch en vervulde in den beginne liefst 3 functies tegelijk : speler, bestuurslid en werkend -doch niet titelvoerend- secretaris.
- Was als speler een rechtsbuiten en had een bijzondere voorliefde voor rushes naar de cornervlag.
- Werd na zijn effectieve spelerstijd full-time én titelvoerend secretaris en bleef dit tot 30.01.1973.
- Was afgevaardigde van het 1° elftal van 1969 tot 1978 en vertegenwoordigde onze club bij de V.A.C.L.A.
- Ontving op 25.06.73 een bondsereteken voor 25 jaar bestuurslid.
- Werd gevierd voor 35 jaar lidmaatschap in 1980.
- Verdiend eigenlijk meer eretekens, o.a. :
  - + als specialist grasinzaaiër van de terreinen.
  - + voor de vele (ontelbare) gegeven soupers en soupékes ...
- Is heden ten dage de wijze man en raadgever, de motor van de bestuursfeesten, in één woord een "aal-round-man" !

\*\*\*\*\* MAURITS VAN HOOFF \*\*\*\*\* (°03.09.1934)

- Tekende zijn aansluitingskaart bij onze club in 1951.
- Werd bestuurslid in juli 1960.
- Beklom de clubladder via 2° ondervoorzitter tot enige ondervoor-

zitter in 1970.

- Heeft het tot de hoogste trede gebracht in het feestcomité (voorzitter).
- Werd gevierd in 1980 voor 30 jaar lidmaatschap.
- Wordt van gezegd dat hij soms een klein beetje verstrooid is, maar dat is een "groot woord".

\*\*\*\*\* ALFONS WOUTERS \*\*\*\*\*

(°14.07.1932)

- Is bestuurslid sinds 1956 en werd daarvoor gevierd in 1980 wegens 25 jaar bestuurslid.
- Heeft menige schoen en bal gerepareerd.
- Was ook délégué :
  - + van de kadetten en speelde met de generatie Van den Broeck kampioen.
  - + van de vrouwenploeg.
- Is naast onze Mister X nu oome Alfa en Omega.
- Houdt zich ook nog bezig met het controleren van de aanwezigheden op de trainingen.

\*\*\*\*\* JUUL SERNEELS \*\*\*\*\*

(°20.11.1921)

- Veeeeeeel beter gekend als Sjë (komt van zijn initialen S.J.).
- Was medestichter van F.C. Bosch.
- Werd in 1980 gevierd voor 35 jaar lidmaatschap.
- Is ontwerper van vele sterke verhalen.
- Is dus fantast 1° klas en altijd -met het serieuste gezicht van ... de Bos- klaar voor een goeie mop.
- Kan echter ook ECHT serieus zijn en bijzonder klaar denken met een praktisch inzicht.
- Zulke elementen zouden er meer moeten zijn.
- Was ook speler en maakte eens op Beerzel 5 doelpunten in één wedstrijd. In de eerste helft 2 tegen en in de tweede helft 3 voor F.C. Bosch. Uitslag : Beerzel - Bosch 2 - 3.

\*\*\*\*\* ALFONS LAURENS \*\*\*\*\*

(°22.12.1910)

- Op de Bos gewoon "Fonjke van Plien" genoemd.
- Miste net de start van F.C. Bosch, maar heeft dat verlies vlug goed gemaakt in de volgende jaren.
- Vervulde verschillende functies, waaronder terreinsoigneur-lijnen-gieter, délégué, café-baas, kassier, 1° penningmeester en ballen-soigneur.
- Dacht dat hij moest sterven toen hij en zijn Polientje in 1975 HUN café overlieten aan Irma en Mil, doch heeft dit overleefd.
- Werd in 1980 gevierd voor 35 jaar lidmaatschap.

\*\*\*\*\* LOUIS WIJNS \*\*\*\*\*

(°25.06.1922)

- Kwam bij het bestuur in december 1956.
- Is een prima materiaalmeester.
- Ontving ook een bondserepenning
- Werd in 1980 gevierd voor 25 jaar lidmaatschap.
- Is tevens stand-in aan de inkom bij thuiswedstrijden.

\*\*\*\*\* SEBASTIAAN CEULEMANS \*\*\*\*\*

(°16.03.1924)

- Beter gekend als "den Bast".
- Heeft ooit zijn kostbaarste tijd gestoken in het opleiden van de buitengewone jongerengeneratie van Van den Broeck, Goris, De Vries, Liekens, e.a.
- Was trainer in 1961-62, samen met onze huidige trainer, Richard Van Noten.
- Zorgde voor de eerste culturele manifestaties van F.C. Bosch.
- Was in 1976 voorzitter van het jubileumcomité "S.V. Heist 35".
- Is lid van het Provinciaal Comité K.B.V.B. Antwerpen en van de Studiecommissie K.B.V.B.
- Draagt S.V. Heist een zeer warm hart toe !

- bij de spelers :

\*\*\*\*\* RICHARD VAN NOTEN \*\*\*\*\*

(°13.09.1938)

- Sloot aan bij F.C. Bosch in 1950 en doorliep er alle bestaande jeugdreeksen, te weten kadetten en scholieren.
- Speelde van 16 tot 18 jaar in het eerste elftal.
- Was 3 jaar aangesloten bij Lierse, waar hij optrad in juniors en reserves.
- Keerde echter met een hart vol heimwee terug naar zijn heimat en werd sterke pion in het team van Flup De Wijn.
- Was in 1961-62 hulptrainer onder Bast Ceulemans.
- Bleef actief speler tot zijn 32 jaar en behaalde in het seizoen 1969-70 met het eerste elftal de kampioentitel (van 3° prov. naar 2° prov.).
- Werd gelauwerd voor 300 wedstrijden in het eerste elftal en haalde een totaal van ± 400 wedstrijden.
- Volgde Heizelschool voor trainers van 1970 tot 1972.
- Was achtereenvolgens trainer :
  - + te Ramsel - 1 jaar - 1° plaats - van 1° prov. naar bevordering.
  - + te Betekom - 2 jaar - 4° & 2° plaats (2° prov.).
  - + te Begijnendijk - 2 jaar - 5° & 2° plaats (3° prov.).
- Kwam in 1978 terug onze rangen vervoegen en speelde voor de tweede maal (doch nu als trainer) met het eerste elftal kampioen (1978-79).
- Traint nog steeds de eerste ploeg.

\*\*\*\*\* ANDRE VAN DEN BROECK \*\*\*\*\*

(°13.11.1945)

- Heeft er voor gezorgd dat ze in Anderlecht wisten dat er zoiets als S.V. Heist bestond.
- Sloot als 11-jarige aan bij onze club en doorliep er alle jeugdreeksen.
- Begon als rechtsbuiten, maar verhuisde al vlug naar de halflijn.
- Behaalde in de "Wedstrijd van de Jonge Voetballer" op nationaal vlak een 4° plaats.
- Werd geselecteerd voor de Nationale Uefa-ploeg.
- Speelde achtereenvolgens in 64-65 in ons 1° elftal, 65-66 bij Stade Leuven en van het seizoen 66-67 ononderbroken bij S.V. Heist.
- Was vele jaren kapitein van ons fanionelftal.
- Werd op 11.11.76 gevierd met een jubileumwedstrijd tussen Vacla Groot Heist en F.C. Heist Sportief.

Werden ook nog gevierd :

- Flup De Wijn in 1963 voor 500 wedstrijden, speelde echter verder tot 616.
- Jos Wouters in 1964 voor 300 wedstrijden.
- Hugo Gijsemans eveneens voor 300 wedstrijden.
- Maurice Bogaerts } elk voor 250 wedstrijden.
- en Jan Pauwels }

- o o o -

LEDEN MET 10 EN MEER JAREN DIENST .....

Juul Cannaerts (41)

Juul Serneels (37)

Alfons Laurens (35)

Louis Wijns (28)

Alfons Wouters (27)

Maurits Van Hoof (23)

Jeroom Vermeulen (18)

Jos Van Dijck (18)

Jos Van Roosbroeck (17)

Alfons De Mey (16)

Julien Gijsemans (16)

Maurits Volkaerts (16)

Florent Gorris (10)

Maurice Van Egdome (10)

- o o o -

- o o o - S V - 4 0 - o o o -

- o o o -

I N M E M O R I A M . . . . .

DANKBAAR AANDENKEN AAN RENE WIJNS

Wie er niet "bij" zal zijn tijdens de viering van ons veertigjarig bestaan, is René Wijns, samen met Jules Cannarts, Jules "Sjé" Serneels en Alfons Laurens, een man van het eerste uur van de club.

René, geboren op 26 februari 1927, overleed op 18 maart 11. in de Sint-Pieterskliniek te Leuven. Jammer, wij hadden hem zo graag tijdens dit jubileum in de bloemen gezet, omdat de club hem zoveel verschuldigd is en hij de vriend van eenieder was. Zelf hoopte hij nog - weinige dagen vóór die laatste operatie - tijdig terug thuis te zijn om de feesten mee te vieren.

René heeft steeds op de bres gestaan voor zijn club ... tot op het laatste ogenblik. Ondanks de grote lichamelijke hinder, die hij met oneindig veel geduld verdroeg, had hij dit jaar nog de taak van afgevaardigde van het scholieren B-elftal op zich genomen en dit tot het echt niet meer ging.

Enorm veel heeft René al die jaren voor zijn vereniging gepresteerd, vooral die kleine dingen die over het algemeen niet naar waarde worden geschat, de zogenaamde "schurftcommissies".

Bovenal waarderen wij de René om zijn vriendschap en genegenheid. René was een vriend van de bestuursleden, de spelers en de supporters van de club, van de bewoners van de Moretuswijk, van iedereen. "De pastoor was zijn goede vriend.", lezen we op het doodsprentje. Bijzonder attent was hij voor de kleintjes. Hoeveel kinderen heeft hij ooit niet blijgemaakt met een doodgewone ballon, hoeveel kinderen kennen hem wellicht beter als "Zwarte Piet" ?

René's uitvaartplechtigheid was er één van een grote mijnheer : waardig en een bomvolle kerk, allemaal zijn vrienden.

Louis, Annie, Vera, het waren blijken van waardering en het heeft je ongetwijfeld deugd gedaan, ons allen eveneens.

Aan René Wijns bewaart S.V. Heist een dankbaar aandenken.

\*\*  
\*

\*  
\*\*

\*  
\*\*

Over deze dierbare overledene verscheen in onze jubileumuitgave, naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de club, volgende bijdrage, die wij graag als ultieme blijk van waardering hier overnemen.

## " W E N S K E "

Renéke Wijns, alias "Wenske", dat is op S.V. Heist een begrip : niet dik, niet dun, niet groot, niet klein, vinnig, niet veel van zeggen, maar wel van doen, strijdlustig, van achter de zijlijn graag in gesprek met de scheidsrechters, met ALLE scheidsrechters, maar bovenal verknocht aan zijn club, vanaf het eerste uur erbij, en nog steeds een voorbeeld voor ons allen. Voor de René telt er eigenlijk maar één club, en daarom heeft hij in zijn kleurrijke carrière reeds voor menig heet vuurtje gestaan ... maar dat kan hem niet deren, want waar het brandt, daar is Renéke ...

René, hoe lang zijt ge nu eigenlijk al bij de club ?

Van in '41, bij de scholieren gestart. Van die ploeg is er niemand meer actief bij de voetbal gebleven.

En wanneer ben je in de eerste ploeg gekomen ?

Eigenlijk al heel snel. Vanaf mijn 16e, want zè hadden geen ander. Ik kwam toen bij al die krakken terecht : Jul Cannets, den Bast, de Van és, de Sjë, Jefke van Lewiekes, Mikke de Kat ...

En welke plaats speelde gij gewoonlijk, René ?

Ik speelde gewoonlijk naast Jefke van Lewiekes, die speelde ekstreim en ik speelde inter. In die tijd speelden ze nog met vijf van voor ...

Was de ploeg nogal goed in die tijd ?

Nee, we verloren bijna altijd. De hoogste score die ik me kan herinneren was 22-0 tegen Bouwel. Een schande. Maar dat seizoen hebben we toch ene keer gewonnen, tegen Tongerlo ...

De omstandigheden waarin dat jullie moesten spelen, dat was wel een groot verschil met nu, zeker René ?

Dat zal wel. Wij gingen op verplaatsing met paard en kar. Als het dan donker was deed de rode lantaarn goed dienst, he.

En hoe verliep het dan verder ?

In '47 moest ik bij de troep. Niet veel zaaks dat seizoen natuurlijk, maar toch een memorabel feit meegemaakt. Wij speelden met de reserves de finale van de provincie Antwerpen (onder ons gezegd en gezwegen, daar stonden er wel 6 van de eerste ploeg in !) Het ging niet goed en de Bast zegt tegen den arbiter : "Pas op, he



makker, ik ben ordonnans van Van Geem, en ik zal U eens arrangeren als ge niet wat beter kunt fluiten. Den arbiter stuurde de Bast gewoon wandelen. We verloren de match met 4-2.

Ge zijt ook arbiter, René, hoe is dat zoal gegaan ?

Wel, in '51 vond ik dat den arbiter zô schandalig tegen ons floot dat ik hem na de match nazat tot in de aanliggende tuinen ... Iemand moet me toen verklikt hebben, want die arbiter kende mij niet. Ik werd 3 jaar geschorst. Ik dacht dan word ik maar arbiter, dan geef ik die ander van hetzelfde laken een broek ...

René, ge staat bekend als een -op zijn zachtst uitgedrukt- arbiter waar dynamiet inzit. Is dat juist ?

Wel, luister, als er op de plein iemand begint fantonten te verkopen, dan heb ik hem bij zijn ....., dat staat vast. Op de plein ben ik de baas.

Hebt ge nog niet veel slaag gekregen op die manier ?

Nee, nog nooit ?

En gegeven, René ?

Ja, dat wel, op het Spieke. De stopper van Vosselaar komt op mij toegestapt met de overduidelijke bedoeling er mij ene te verkopen. Maar ik was hem voor, en ik gaf hem een mep van 18 kaart. Ik werd voor onbepaalde tijd geschorst. Nu fluit ik nog alleen in het liefhebbersverbond. Ik kan het niet laten ...

Zijt ge ook délégué, René ?

Ja, een tijdje bij de kadetten, maar van '64 al bij de Reserven B.

Veel plezier aan gehad ?

Zeker, en als 't nood doet, spring ik in, he. Ik heb, geloof ik, in alle elftallen op alle plaatsen op alle momenten van den dag gespeeld. 't Is wreed dat ne mens moet oud worden ...

Het gaat niet zo goed met de ploeg voor de moment. Iets veranderd in uw gevoelens tegenover de club ?

Nee, jong, dat is juist hetzelfde als vroeger. Het zal wel terug veranderen, ge zult het zien.